

REGIOPOLITIE AMSTERDAM/AMSTELLAND
Bureau Ondersteuning District 5
Recherche Taktiek

Proces-verbaalnummer: 2002038173

Onderwerp: proces-verbaal van verhoor Wetzels 1

PROCES-VERBAAL

Hierbij verklaren wij, Jelle Sybolt ATTEMA en Lucas Marten van Asperen, respectievelijk inspecteur en hoofdagent, rechercheurs van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, dienstdoende bij de Dienst Centrale Recherche en Bureau Ondersteuning district 5, het navolgende:

In verband met de heropening van het onderzoek naar de drievoudige moord gepleegd op 4/5 maart 1984 op Corina bolhaar en twee kinderen is een getuige gehoord.

Op dinsdag 14 mei 2002 te 11:40 uur hoorden wij een getuige die opgaf te zijn genaamd:

Bernardus Nicolaas Maria Helena WETZELS, geboren te Sittard op 19 februari 1959, tijdelijk verblijvende penitentiare inrichting De Marwei te Leeuwarden.

De getuige verklaarde:

Vertel eens wat over je verleden

Ik ben op papier nog steeds getrouwd met Claudia Wilhelmina de Bruin. Ik ben eigenlijk maar een uur of drie met haar getrouwd geweest. Haar vader liep met een draaiorgel in Amsterdam. Ik ben eind jaren 80 met haar getrouwd. Ik heb ook een dochter bij haar. Zij heet Diane en is nu twaalf jaar oud. Ze is geplaatst in een pleeggezin. Voordat ik getrouwd ben met haar zat ik al regelmatig vast.

Ik was in de jaren 80 al een behoorlijk boefje om het zo maar te zeggen. Ik zat verschillende malen vast. In de jaren 80, ik weet niet meer precies wanneer, kwam ik vast te zitten in Den Bosch. Het was mijn eerste keer. Ik heb mij opgegeven voor de gedetineerdencommissie (GEDECO) en ik werd daar zelfs voorzitter van. Op een gegeven moment heb ik Louis Hagemann erbij gehaald. We konden goed met elkaar opschieten en trokken veel met elkaar op. We werden vrienden.

Wat weet jij van de persoon Louis Hagemann

Het was in de jaren dat Louis vastzat in Den Bosch in verband met een gewapende overval. Ik zat toen ook vast in Den Bosch. Ik weet niet of ik eerder daar al zat of dat Louis eerder zat. Ik zat daar voor verduistering van auto's. Het huis van bewaring in Den Bosch is een grote afdeling.



Louis had heel veel connecties. Hij was ook degene die stuf de gevangenis binnēbracht. Hij zat toen ook bij de Hells Angels en hij was de man in de gevangenis.

Ik denk dat ik een jaar samen met Louis heb vastgezet. Ik trok 24 uur per dag met hem omgegaan. We deden samen de gedeco krant. Dat had met de gedetineerden commissie te maken. Ik was voorzitter en hij assistent voorzitter.

Omdat ik vrij smal was gaf hij mij de bijnaam "De Kip". Ik noemde Louis gewoon Louis en hij werd ook de Lange genoemd.

Het was een mooie tijd en we hebben een hoop lol gehad en feest gevierd in de gevangenis.

Louis was baas boven baas. Louis kreeg altijd goed bezoek en op die manier kreeg hij ook de stuf binnen. Ik kreeg ook van Louis en hoefde daar niet voor te betalen.

Ik denk dat hij door de connecties met de Hells Angels een hoop aanzien had.

Louis was een man waar je geen ruzie mee zocht.

Ik weet wel dat Louis een keer ruzie had met Peter Schumann. De vogel van Peter had op de colours van Louis gescheten. Louis was daar vreselijk kwaad over. Hij ging helemaal uit zijn dak. Ik geloof dat hij Peter toen ook een paar klappen heeft gegeven.

Die Peter Schumann is nu president van de Hells Angels. Hij heeft een cafe in Sittard de "Bikers Saloon" en die is van hem. In die periode was Peter nog prospect. Hij is pas full member geworden en heeft zijn colours pas gekregen in de gevangenis van Den Bosch.

Weet jij wie er in die tijd met Louis omgingen en op bezoek kwamen.

God, ik heb dat in die tijd allemaal wel geweten. Christien was zijn toenmalige vriendin waarmee hij in de gevangenis getrouwd is in Den Bosch. Ik was nog getuige op de bruiloft. Dat was een groot feest, zeker voor bajesbegrippen. Ik weet niet hoe Christien van haar achternaam heet. **Ze had lang blond haar en ze was slank.** Het was een echt feestbeest. Ik zou haar nu niet meer herkennen. Het is al zo lang geleden.

Ria van cafe de Mat was ook een vrouw die bij hem op bezoek kwam. Ze is nu al zeker een jaar of 55 oud. Ze had een cafe in Budel waar de Hells Angels altijd kwamen. Er kwamen heel veel Hells Angels op bezoek. De zoon van Ria kwam ook wel eens op bezoek.

Volgens mij had Louis nog een vriend in Budel. Ik weet niet meer hoe die heet.

Ik heb toen wel veel van die figuren gezien, ook op de bruiloft. Ik weet niet of er veel familie van Louis op de bruiloft was.



Christien was een wilde meid. Ze gebruikte van alles en was behoorlijk paranoïa. Toen ik vrijkwam heeft Louis mij gevraagd een beetje op haar te letten. Ik heb toen een tijdje bij Christien in huis geweest maar ik werd er helemaal gek. Ik denk dat ik er een dikke week gezeten heb.

Christien ging elke dag op pad en kwam laat thuis. Ik zag dat allemaal en ik denk dat ze dat niet prettig vond. Christien had een dochttertje van twee jaar. Ze verkocht drugs aan huis en er kwam van alles bij haar thuis.

Ik weet niet hoe zij verder in haar inkomen voorzag. Ik hoorde wel van Louis dat de Hells Angels geld gaven ter ondersteuning.

Christien had een poetsvrouw en die zorgde geloof ik voor haar kind. Ik weet niet hoe het kind van Christien heette en ik weet ook niet of het kind van Louis is. Ik ben in de week dat ik bij haar was een stuk of drie keer naar cafe de Mat geweest.

Ik zou niet kunnen zeggen in welke straat Christien woont maar ik zou er wel zo heen kunnen rijden. Het was vlak bij cafe de Mat in Budel, een rijtjeshuis.

Heeft Louis jou wel eens verteld over dingen die hij gedaan had.

Nou ik weet natuurlijk dat hij toen in Den Bosch zat voor een gewapende overval. Ik weet dat Peter Schumann ook bij die zaak betrokken was. Louis en Peter hebben daar nog ruzie over gehad. Louis gaf Peter de schuld dat hij de vluchtauto of zo niet schoongemaakt had en dat er nog patronen in zaten. Dat was een reden waarom ze ook gepakt waren of zo. Louis heeft toen wel in geuren en kleuren verteld hoe hij een handgranaat had gegooid naar de politie. Die politieman had mazzel gehad. Hij kwam op die manier in de bajes binnen en hij was van de Hells Angels en hij had veel aanzien.

Ik was zijn maatje en hij was mijn maatje.

We rookten regelmatig een jointje met elkaar en we vertelden elkaar dan wel dingen.

Wat weet jij van de moorden op een vrouw met kinderen

Nou het is zo dat Louis mij op een gegeven moment vertelde dat hij een vrouw met kinderen op een mooie manier gedumpt heeft.

We waren aan het blowen en we vertelden elkaar een aantal verhalen wat we hadden meegemaakt. Peter Schumann was erbij en ik. Louis vertelde dat hij een vriendin met twee kinderen gedumpt had. Ik weet niet meer hoe hij het precies gezegd heeft maar ik geloof dat hij gezegd heeft dat hij een vriendin met twee koters het licht had uitgeblazen.

Gebruikte hij het woord koters of is dat een woord wat jij zelf gebruikt

Nee dat is een woord wat Louis gebruikte. Het is Amsterdams. Ik gebruik het woord "Poete" voor kleine kinderen.



Wat dacht jij toen Louis dat aan jou vertelde

Ik dacht daar eigenlijk niks bij op dat moment. Je vertelt elkaar wel meer dingen en je weet ook niet of het waar is. Ik was ook geen lieverdje maar ik vond dat Louis wel gek was. Toen ik de uitzending van Peter R de Vries zag begreep ik dat hij toen mogelijk doelde op de vrouw met de kinderen die vermoord zijn. Ik zie hem er zeker toe in staat.

Ik heb door de uitzending pas gaan nadenken dat Louis gezegd had dat hij een vrouw met kinderen het licht had uitgedaan. Hij gebruikte voor kinderen het woord koters. Ik zag ook bij de uitzending een foto van een vrouw met twee kinderen. Toen besepte ik pas dat het dus echt waar was wat hij toen tegen mij gezegd had. Ik heb er nooit iets over in de krant gelezen.

Louis heeft mij nooit gezegd hoe hij de vrouw en kinderen gedood zou hebben.

Louis is iemand die je niet in de weg moet lopen want dan blaast hij inderdaad het licht bij je uit. Daar is hij toe in staat.

Het is lang geleden dus het is moeilijk om alles voor de geest te halen. Ik ga er nog wel over nadenken en als mij nog meer te binnen schiet dan laat ik dat weten aan jullie.

Ik wist niet toen wat er was gebeurd. Hij zou mij dat nog wel eens vertellen zei hij. Ik wist niet wat hij er precies mee bedoelde.

Toen ik de uitzending van Peter R de Vries van afgelopen donderdag zag moest ik gelijk aan zijn woorden denken. Ik hoorde dat Peter R de Vries sprak over Ludwig Fridrich H en ik zag ook de video van hem en toen wist ik het zeker. Dat kon alleen maar gaan over Louis Hagemann.

Hij is er gek genoeg voor. Louis was zo gek als een deur.

Waarom vind jij Louis gek

Hij kon zomaar in een keer de pan uit flippen. Zo kon je met hem lachen en het volgende moment werd hij helemaal gek. Hij is heel gevaarlijk. Hij zij ook tegen mij dat hij buiten de gevangenis nog wel met een paar mensen een rekening moest vereffenen en dat die niet zouden lachen. Ik had geen problemen met hem. Maar als ik een probleem met hem zou hebben dat zou ik heel erg op mijn hoed zijn. Ik zou hem voor moeten zijn want anders ben je te laat. Zo is Louis. Erg gevaarlijk.

Hoe is het contact met jou en Louis verlopen.

Nou nadat Louis met Christien getrouwd was in de gevangenis liep het helemaal fout af met het feest. Louis heeft de directeur een klap voor zijn kop gegeven en ik werd toen samen met hem naar de Rooie Pannen overgeplaatst. Ik begreep niet waarom ik ook overgeplaatst werd. Ik heb Louis in de Rooie Pannen nog een stuk of vijf keer gesproken en daarna niet meer. Ik kwam niet meer terug in den Bosch. Ik weet niet of Louis daar weer is geweest.



Louis en ik schreven wel brieven met elkaar. Toen ik vrijkwam heeft Louis mij gevraagd naar Christien te gaan. Zij was op de hoogte van het feit dat ik kwam. Louis wilde dus dat ik haar een beetje in de gaten hield en ik moest een tuin aanleggen bij het huis in Budel.

Heb je Louis nog wel eens gezien nadat je met hem vastzat in Den Bosch

Nee ik heb hem nooit meer gezien. Pas op donderdag bij de uitzending van Peter R de Vries. Toen herkende ik hem op de video die getoond werd. Hij droeg altijd zijn haar in een paardestaart.

Ik hoorde nog wel eens wat over Louis. Dat hoorde ik dan van Ria de barvrouw van de Mat. Zij vertelde mij dat hij in Amsterdam op een woonboot woonde met een vriendin.

De periode dat ik bij Christien zat heb ik zoveel mensen gezien. Een vaste groep Hells Angels die altijd bij Ria kwamen eten. Die gasten gebruikten altijd een hoop coke. Dat werd altijd gebruikt in het toilet. Ik heb daar met hun toen wel aan meegedaan. Die gasten waren echt te wild voor mij en het werd mij al snel teveel.

Ook maakte ik mee dat Christien tijdens het rijden kotsend van de coke uit de auto hing. Toen vond ik het welletjes. Ik ben achteraf ook blij dat ik niet meer bij hen ben gebleven.

Het is ook maar goed dat ik niet met Louis ben vrijgekomen. Ik was dan zeker met hem omgegaan en dan was het helemaal fout gegaan.

Heb jij ruzie gehad met Louis

Nee. Ik ben na een dikke week bij Christien weggegaan. Ik was het zat met dat bazige gedoe en dat groepje Hells Angels. Ik ben met de noorderzon vertrokken en heb ook nooit meer met Christien of Louis gesproken. Ik heb ze nooit meer gezien.

Heb jij ooit gehoord of gezien dat Louis een wapen had

Nou ik heb maar een keer een wapen bij Christien gezien. Ik dacht dat het wapen daar was om zichzelf te kunnen beschermen. Ze had altijd een hoop stuf in huis liggen en er kwamen zoveel gasten over de vloer. Dat is het enige wapen wat ik gezien heb.

Ik heb dat wapen zelf ook wel eens in mijn handen gehad in de woning van Christien. Ik zag dat er een wapen bij Peter R de Vries getoond werd en het was wel een gelijk soort pistool. Ik weet wel het verschil tussen een pistool en een revolver maar verder weet ik er weinig van. Ik hoorde wel van Louis dat een wapen nooit een probleem kon zijn. De president van de Hells Angels in die tijd, ene Joske, had dat ook wel eens tegen mij gezegd.

Joske was klein en donker getint en hij handelde in auto's. Ze hadden toen kennelijk wel wapens.

Ken jij Loutje Konings of Lou lou

De naam zegt mij niets. Het kan zijn dat hij op de trouwpartij is geweest. Ik zou dan echt een foto moeten zien of de film die gemaakt is bij de trouwpartij.



Ik ken wel Louis Snijders. Die is toen neergeschoten in zijn Porsche.

Ik ga nog nadenken over meer details die ik misschien weet. Ik laat het dan weten.

Nadat de getuige zijn verklaring had doorgelezen, volhardde hij daarbij en ondertekende deze.

B.N.M.H. WETZELS
(getuige)

Opgemaakt op ambtseed, Leeuwarden, 14 mei 2002

De verbalisanten,

J.S. Attema

L.M. van Asperen