

Ik ben blij dat we net toch even lekker hebben kunnen praten.. ik hoop dat je bezeft dat dit voor mij ook allemaal niet zo makkelijk is.. want als ik in mijn hart kijk hou ik toch heel veel van je..... maar er zijn alleen te veel opstakels in onze relatie geweest om er nu nog iets van te kunnen maken.. o.a.. het feit dat je elke keer waar paula ging doet me heel veel pijn.. en nog erg veel andere dingen maar dat weet je wel.. Schatje ik denk dat liefde alleen voor ons niet genoeg is.. waarom heb jij me dat hele speciale gevoel nooit kunnen geven van geborgenheid, van beschermd zijn enz:
 Waarom heb ik nooit het gevoel bij jou gehad als je mij vasthield.. Dit is mijn man bij hem voel ik me veilig en geborgen, waarom juist een angstgevoel?..
 Schat de man waar ik naar verlang een karakter kun jij nooit zijn of worden en daar heb ik nooit van gewilt..... nu bezef ik dat ieder vogeltje zwaar zoals heb gebekt is.. en jij was eenmaal niet romantisch en teder bent.... Dat je gewoon niet een mooie cd opzet en mij oppakt en met me dans.. nee schat Dit heb ik niet in een film gezien.. maar zelf meegemaakt, vroeger dat zeg ik er even bij, en ik dacht, misschien heel stom, dat iedere man zo was ik had geen idee dat een man me ooit zo zou vernederen enz: Kortom heb ik altijd een beetje in een droomwereld geleefd en gedacht dat het nog wel kon veranderen maar je bent hoe je bent, en ook ik kan dat niet veranderen. (ik was dat ik een toverstokje had) schat ik hou zielsveel van je en dat zal wel nooit meer overgaan maar we moeten elkaar proberen te vergeven dat ik voor ons allebij het beste.. we doen elkaar steeds weer onnodig pijn, terwijl we allebij toch een hele goede mensen zijn.. lieverd ik hoop dat je ooit jezus zal vinden in je leven en de dingen van een heel ander oorpunt zal gaan zien.. nou ik zou nog wel een uur door kunnen schrijven maar de tranen in mijn ogen verblijden mij een beetje.. het ga je goed schat.

Louis.

Ik schrijf je deze brief,, Proplaat's van
Dat ik je pier,, omdat ik in een brief
mischien de dingen wat duidelyker
kan maken,, Sorry dat ik op zwart
overga maar die New beaaf het,,

Louis je vertelde mij dat ik je leven
verwoest hebt en niets van je over
hael gelaten,, het spijt me heel erg,,
ik zou nooit iemands leven kapot
willen maken,, je hebt gelijk in de
dingen die je zegt, al die idioten
dingen die ik heb gedaan kan inderdaat
wiet,, je houd wiet meer van mij nu,,
en dat heb ik ook wel verdient denk
ik,, ik ben inderdaat een kolere wijf
voor je geweest,, terwijl je je bes-
deet,, verzichte ik het elke keer weer,,
keer op keer stuurde ik alles in de
Waar,, en heb je keer op keer vernedert.
Ik verdien jou wiet eens,, je zij me
gisteren dat al de leven dat je mij
hebt geslagen etz: nooit voor wiks was
nou daar heb ik me dan nu maar bij

Waar moeten leggen, ik zal het inderdaad
 wel verdienen hebben dat wil niet
 zeggen dat ik ooit nog wil dat dat
 gebeurt, want geweld tegen een vrouw
 blijft ik fout "vinden" maar ik zal
 het wel zo bent hebben gemaakt
 dat je je zo "hebt geuit" nogmaals
 het spijt me allemaal heel erg, dat
 met jouk dat met "now stop"
 ik had daar inderdaad "woit wat over
 moeten zeggen" je hebt daar tenslotte
 niets verheerps gedaan" ik hoor
 dat alles goed met je blijft gaan,
 ook in de verre toekomst" maar
 dat zal wel" ik zal je met rust
 laten" en je niet meer "piepen"
 je verdient een betere vrouw dan
 mij" "echt" veel geluk"
 Renetta..

ik heb je gepiept
 om te zeggen als je
 in de buurt van je
 huis komt dat er
 een brief voor je
 in de bus ligt

P.S: als je nog eens
 aan me denkt, denk dan
 dat ik misschien een bitch ben
 maar toch heel veel van je
 hiet"
