

Regio Amsterdam/ Amstelland  
Bureau Ondersteuning  
District 5  
Recherche/ Taktiek

PVB-nummer : 2002038173

Onderwerp : Verhoor Cornelis Heitmeier

## PROCES - VERBAAL

Hierbij verklaar ik, Jelle Sybolt Attema, inspecteur-rechercheur van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, dienstdoende bij de Dienst Centrale Recherche, Bureau Taktiek, afdeling Ernstige Delicten, het navolgende:

In verband met de heropening van het onderzoek naar de drievoudige moord, gepleegd op 4/5 maart 1984 in de woning Argonautenstraat 20 ' , op Corine Bolhaar en haar twee kinderen, Donatha en Sharon, is / zijn (opnieuw) getuige (n) gehoord.

Op dinsdag 16 april 2002, te 14.30 uur, hoorde ik in het hoofdbureau van politie aan de Elandsgracht te Amsterdam, als getuige een man genaamd Cornelis Heitmeier, een voormalige kennis van het slachtoffer Corine Bolhaar en haar kinderen.

Heitmeier is destijds eerder als getuige gehoord op 6; 8 en 9 maart 1984. (zie procesverbaal blz. 28 vv ; 165 vv en 178).

De getuige gaf op te zijn:

Cornelis [REDACTED] HEITMEIER  
geboren op 26-10-[REDACTED] te Schagen,  
wonende te 1183 HN Amstelveen, [REDACTED]

tel. 020-[REDACTED]

Aan het verhoor vooraf werd door mij, in verband met bevraging herkomst, het inbeslaggenomen horloge, merk Porsche, aan de getuige getoond.

Hij verklaarde vervolgens op door mij gestelde en weergegeven vragen, als volgt:

### **Kunt u nog iets vertellen over de zaak Corina Bolhaar**

Ik heb eerder een verklaring afgelegd, toen een en ander net was gebeurd. Die twee rechercheurs kwamen toen met het verhaal dat de dader vermoedelijk bij die Hell's Angels moest worden gezocht. Zij lieten mij niet echt uitpraten en kwamen daar toen steeds op terug door mij woorden in de mond te leggen. Ik had een andere man op het oog en ik weet niet of door de politie toen met die persoon is gesproken. Ik doelde toen op een Turkse man, ik weet geen naam meer van die man, maar hij de ex- man van de vrouw met wie Haim later omging.

### **Hoe kende u Corine, wat weet u van haar**

In de beginjaren van 1970, het kan in 1973 zijn geweest, leerde ik Corine kennen via een toenmalige vriendin van mij, genaamd Marjan Vermeer. Ik woonde toen op de Tholenseweg in Amstelveen. Marjan was grondstewardes en kende Corine van haar werk. Corine woonde toen op de Egelantierstraat. Ze ging al om met Haim, maar dat ging niet zo goed. Tenminste dat wist Marjan, zij wilde koppelen. Toen we een keer gingen stappen

hebben we Corine opgehaald en in contact gebracht met een hofmeester van de KLM, een man genaamd Jongbloed afkomstig uit Nieuw Vennepe. Corine heeft een tijdje een relatie met die Jongbloed gehad. Volgens Corine was Jongbloed impotent.

Vervolgens kwam Corine toen ook via haar werk in contact met Henk van der Hart.

Met hem heeft ze in 1973 of in 1974 ook een korte relatie gehad. Ik weet dit omdat ik later met die Van der Hart het Uitzendbureau SME heb gehad. Die Van der Hart is een oplichter, daardoor is ons uitzendbureau failliet gegaan, ik krijg nog steeds geld van die man. Ik weet niet waar die Van der Hart nu verblijft.

Corine heeft toen met die Haim de shoarmazaak "Baba", in de Amstelstraat gehad.

Ze heeft daar boven gewoond. Die zaak is verkocht en Corine vertrok met Haim naar Andorra om daar in de horeca te gaan. Zij namen toen een "serveerster" mee, genaamd Louise. Zij werd later de levensgezellin van Haim. Die Louise was eerder getrouwd geweest met die Turkse man. Die man verdacht Corine en Haim ervan dat zij zijn vrouw van hem hadden afgepakt en heeft tegen hen de meest ernstige bedreigingen geuit zoals "doodsteken en dat de messen klaar liggen". Ik zelf heb die Turk nooit gezien. Doordat de relatie tussen Corine en Haim stuk liep, kwam zij terug om weer in Nederland te gaan wonen. Ze had inmiddels twee kinderen van Haim. Ze kwam terug met de kinderen en was toen vergezeld van een man die ik alleen ken als Dick. Deze man heeft haar met het inrichten van de woning geholpen en is toen bij een busbedrijf in Hoofddorp gaan werken.

Corine ging met de kinderen wonen in de Argonautenstraat. Ik had nog wel steeds contact met haar gehouden. Ik kwam ook bij haar op bezoek in de Argonautenstraat en zij is ook wel bij mij op bezoek geweest, ik woonde toen op de Tholenseweg 38 te Amstelveen..

Op een keer, moest zij met een Amerikaans/ Joodse man mee naar Antwerpen. Ik weet de naam niet van die man. Zij vroeg mij toen of ik kon oppassen, ik wilde eigenlijk niet en ik zei die avond niet te kunnen. Zij belde mij toen terug en zei dat ze "Antwerpen" naar de volgende avond had verzet en waardoor ik toen wel op de beide kinderen zou kunnen passen. Ik kon dit toen niet weigeren en heb toen die avond opgepast. Die avond werd ik in de woning van Corine, gebeld door dezelfde Turkse man. Hij dreigde nog steeds en zei "ons" met messen te zullen doodsteken. Ik voelde me niet veilig. Ik heb toen de kinderen gepakt en ik heb de woning verlaten. Ik heb de kinderen die nacht bij de moeder van Corine in de Diezestraat, ondergebracht.

**U vraagt of ik meer personen ken, met wie Corine contact had.**

Ja in de Argonautenstraat ging ze nog om met een Israelische man, genaamd Jo Baron. Die kwam bij haar over de vloer. Ik weet niet zoveel van hem. Later ging ze ook nog met een Hell's Angel uit Noord, genaamd Louis. Ik heb die Louis ook wel bij haar binnen ontmoet. Hij heeft na de moord ook vast gezeten, maar volgens mij heeft hij het niet gedaan.

In de zomer van 1983 kwam ik een keer bij Corine op bezoek en ik zag bij haar binnen een aantal figuren zitten, volgens mij "criminelen en prostituees". Ik wilde hier niets mee te maken hebben en ik ben toen niet meer bij haar geweest. Ik heb Corine kort na die tijd nog een keer in de tram (lijn 6) gezien. Daarna heb ik geen contact meer met haar gehad.

**Herkent u het horloge, weet u de herkomst, c.q. eigenaar daarvan.**

Ja ik herken dat horloge dat u mij toont voor 100 procent. Het is een Porsche, een nep horloge. Ik heb 3 of 4 van dezelfde horloges van Corine gehad om te verkopen, die dingen waren onverkoopbaar en Corine heeft ze zelf gehouden en droeg zelf ook wel zo'n horloge. Ik zal u zeggen wat ik daar verder nog van weet.

Het moet in de zomer van 1982 zijn geweest. Corine belde mij en vroeg mij of ik op een bepaalde avond bij haar kon komen. Zij moest een haar onbekende man ontvangen en vond dat griezelig. Die man zou voor Haim een partij horloges komen brengen. Die horloges waren afkomstig uit "Gyasso" (fonetisch), ergens liggend bij de grens van Italië en Zwitserland. De partij zou bij haar worden bewaard. Ze wilde mij daarbij hebben, ik moet zeggen, ze misbruikte me ook wel. Maar ik ben wel gegaan. Die man kwam toen. Het was een kleine oude man, van een jaar of 70 schat ik zo. Hij was bijziend en droeg een bril. Hij had 5 of 6 pakken aan, met binnenzakken waarin de horloges zaten opgeborgen. Ik kende die man niet, ik heb hem alleen die keer gezien. Hij zou een Joodse man uit Italië kunnen zijn geweest, hij sprak in het Duits tegen ons. Hij verbleef in een hotel op de Overtoom. Ik weet de naam daar niet van, het is vlakbij de 1<sup>e</sup> Constatijn Huijgenstraat, destijds zat daar ook een Mercedes Benz dealer naast.

De partij bestond uit zo'n 150 stuks (nep) horloges, hoofdzakelijk vierkante klokjes van de merken Cartier en Rolex, en 3 of 4 stuks van het merk Porsche, waarover ik eerder sprak.

Die partij is daar toen een tijd op zolder blijven liggen, opgeslagen in een koffer.

Enige maanden later, zei Corine mij dat ze geld nodig had en om geld te komen wilde zij die partij horloges verkopen. Haim zat toen in Andorra en volgens mij is het buiten hem om gegaan. Zij vroeg mij toen of ik daarvoor klanten wist en zo ja of ik die horloges dan voor haar wilde verkopen. Ik zou daar zelf dan ook wat geld van krijgen. Ik heb dit toen ook voor haar gedaan. Ik zat in die tijd op de sportschool van "Tony van Maurik". Die Van Maurik is een tijd geleden doorgeschooten in zijn auto. Ik heb daar toen in die sportschool die (nep) horloges getoond en te koop aangeboden. Ik was die horloges daar zo kwijt. Ik verkocht de meeste voor 150 gulden per stuk, maar soms ook wel voor 180 of 190 gulden. Dat waren dan de Cartiers en Rolexen. Van die 3 of 4 Porsches heb ik er maar een kunnen verkopen voor 50 gulden. De Porsches waren onverkoopbaar, die zijn bij Corine achtergebleven. Het waren "lelijke eendjes". Corine heeft die ook zelf gedragen. Ik herken daarvan het getoonde horloge dat u mij toonde. Ik heb dus bijna die gehele partij kunnen verkopen voor Corine, zelf hield ik daar zo'n 30 of 40 gulden per stuk aan over.

Later bleek dat de horloges vaak stuk gingen en ook de batterijen snel op waren. Om de batterij te vervangen moest er eerst een soort pinnetje worden stuk gemaakt. Ik kreeg toen een aantal van die horloges kapot terug. Corine had toen kennis aan een vrouw wiens man een erkend horloge-reparateur was. Deze woonde ergens in de buurt van de Lelylaan, richting Osdorp. Ik ben daar toen meerdere keren geweest, ik weet de naam van die man niet meer. Hij was toen zo'n 40 jaar oud. Hij woonde daar alleen, in de 3<sup>e</sup> of 4<sup>e</sup> flat rechts op een boven verdieping. Dit was voorbij het metro viaduct, gezien vanuit de richting Amsterdam. Hij repareerde in zijn woning. Ik bood die horloges daar ter reparatie aan. Het maakte hem niet uit, hij repareerde ze. Meestal tegen betaling van een tientje en betaling van de vervangen batterij.

De naam van die horlogemaker staat volgens mij wel in de beroepsgids en Corine had hem ook in haar agenda staan.

#### **U vraagt mij hoe Corine mij bij haar binnenliet**

Ik belde beneden aan en dan werd vanuit haar woning (ongevraagd) de deur opengeklikt. Als ik dan boven voor haar deur stond, vroeg ze wel wie er was en deed, na antwoord, dan ook open.

#### **U vraagt mij of er nog bijzonderheden zijn met betrekking tot de begrafenis**

Ik ben daar niet geweest, ik heb wel een troostkaart gestuurd aan de moeder.

**U vraagt mij of er nog bepaalde dingen zijn, die van belang zijn voor het politie-onderzoek.**

Ik zou wel willen dat u die Van der Hart opspoort en mij dat laat weten, hij is een oplichter.

**Heeft u nog contact gehad met de familie, sinds de dood van Corina.**

Neen, ik heb geen enkel contact meer gehad met de familie van Corine.

De getuige C.H.J.Heitmeier.

Deze verklaring is in konsept opgenomen en niet door de getuige getekend.

Waarvan op ambtseed opgemaakt dit procesverbaal, gesloten te Amsterdam op 17 april 2002.



De verbalisant, J.S.Attema.