

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland  
District 5

FOUTE DATUM  
ONDERTEKENING  
VERBALISANTEN

Bureau Ondersteuning  
Werkproces Tactiek

Bevindingen

PROCES-VERBAAL

Wij, Rudy Schoenmaker en Hendrikus Franciscus Zwartjes, beiden inspecteur van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland verklaren het volgende: Op vrijdag 8 februari 2002 hoorden wij een vrouw als getuige in het kader van het onderzoek naar de moord c.q. doodslag op C. Bolhaar en haar twee kinderen.

De getuige gaf ons op te zijn genaamd:

\*\*\*Renetta van der MEER,\*\*\*

geboren te Amsterdam op 1 januari 1967, verblijfplaats bij verbalisanten bekend.

Zij verklaarde ons:

"Ik ben een ex-vriendin van Louis HAGEMANN. Ik heb met Louis in 1996-1997 tot 1998 een relatie gehad. Uit deze relatie is een zoontje geboren genaamd Zoran. Ik heb nog een zoontje die eerder is geboren genaamd Joey. De vader van Joey is de ex/Hell Angel genaamd Rinus MEERVELD. Rinus is doodgeschoten in Hoofddorp.

Rinus was de oprichter van de stripclub de Vikings in Zandvoort.

Rinus en Louis kenden elkaar van de Hell Angels. Zij zaten samen in de handel in cocaïne. Rinus is op een gegeven moment uit de Hell Angelclub gestapt. Ik geloof dat Louis eveneens lid is geweest, of nog lid is van Hell Angels. Beide mannen zijn een tijdje goede vrienden geweest.

Er is op een gegeven moment ruzie ontstaan en Louis heeft toen Rinus in één of beide armen geschoten. Beiden stonden tegenover elkaar waarbij Louis als eerste wist te schieten.

Rinus vertelde mij wel dat Louis gek was. Ik zou bijvoorbeeld nooit mogen vertellen dat ons zoontje van Rinus was want anders zou Louis mij en ons zoontje vermoorden. Ik mocht dit niet vertellen vanwege die ruzie tussen Rinus en Louis. Ik kende Louis toen helemaal niet en vond datgene wat Rinus vertelde overdreven.

In ieder geval nadat Rinus was doodgeschoten liep ik eens over de Van der Pekstraat te Amsterdam met mijn zoontje Joey.

Ik had net boodschappen gedaan en hij liep het café het Noorderlicht binnen. Het duurde even voordat Joey terug kwam dus ik ben ook naar binnen gegaan. Ik zag dat Joey achter de flipperkast stond, Toen ik hem vroeg hoe hij aan dat geld was gekomen vertelde hij dat hij geld van een man had gekregen. Deze man stelde zich voor als Louis. Ik vroeg hem of hij een Hell Angel was en of hij Rinus had gekend. Ik schrok eigenlijk van mijzelf dat ik Louis daar zomaar naar vroeg ondanks de eerdere waarschuwing van Rinus.

Louis stond mij toen erg vreemd aan te kijken en nog meer toen ik hem vertelde dat mijn zoontje Joey, de zoon van Rinus was.

Louis was daar erg enthousiast over en wij raakten aan de praat. Hij vroeg ons uit eten waarop ik ingegaan ben. Het vreemde was alleen dat hij ons later meenam naar Angelsplace op de wallen te Amsterdam. Ik vond dat nou niet een gelegenheid waar Joey en ik op onze plaats waren. In ieder geval heeft Louis ons later met een taxi naar huis gestuurd.

Louis bleek eveneens in Amsterdam-Noord te wonen en begon langs te komen bij mijn woning Laanweg 87. Na enige tijd kregen wij een relatie en 3 maanden later was ik zwanger geworden Louis.

Louis was erg lief voor mijn zoontje Joey. Dit waren maar weinig mensen omdat Joey een HDHD (hyperactief) kind is. Louis deed van alles met hem zoals vissen en spelen. Ook mocht hij bij Louis op zijn schouders zitten en mocht hij overal mee naar toe.

Ik schakelde toen eigenlijk om van huismoeder naar kroegmoeder, want Louis nam ons vaak mee naar kroegen.

Louis vertelde mij dat hij 9 jaar gevangen had gezeten. Ik vroeg hem waarvoor want 9 jaar is een hele tijd. Hij zei dat hij onschuldig had gezeten voor het gooien van een handgranaat naar een politiewagen.

Op een gegeven moment zaten wij, Louis en ik, weer eens in het Noorderlicht. Louis vroeg mij of ik mee wilde gaan naar Non Stop. Dat bleek een seksclub in Amsterdam Noord te zijn. Het ging niet om neuken zei hij nog. Ik vroeg Louis of hij een gaatje in zijn hoofd had of zo. Het volgende moment werd ik van mijn barkruk geslagen door Louis en lag dizzy op de vloer.

Louis verliet het Noorderlicht. Terwijl ik op de grond zat bij te komen vertelde de eigenaar/barbediende dat ik het café uit moest om problemen te vermijden. Ik was daar beledigd over omdat ik van mijn kruk geslagen was en niets gedaan had. Uiteindelijk ben ik toch naar buiten gegaan en naar mijn auto gelopen. Bij mijn auto aangekomen zag ik Louis scheldend en tierend op mij af komen. Ik was een kutwijf en hij wilde de motor van mijn auto kapot schieten.

Ik zag dat hij een vuurwapen in zijn hand hield. Ik heb mij vervolgens omgedraaid en ben op mijn naaldhakken rustig weggelopen. Ik hoorde toen dat er geschoten werd. De kogels vlogen langs mij heen. Onderwijl was Louis nog steeds aan het schelden.

Ik ben lopend naar huis gegaan en daar stond Louis al. In het trapportaal, waar iedereen kon meeluisteren heeft hij weer vreselijk staan schelden en vloeken. Ik was een kutwif, kankerhoer, negerneuker en weet ik veel van wat allemaal niet meer. Mijn moeder paste op mijn zoontje in mijn woning en ik ben binnengegaan en Louis liep weg.

Later zijn er excuses gevolgd. Ik was toen al bang voor Louis geworden maar durfde hem niet meer af te wijzen. Kort daarna ben ik zwanger geworden van Louis.

Louis is een man wiens stemmingen niet zijn te peilen of te voorspellen. Als voorbeeld hiervan kan ik U noemen dat ik op een moment soep aan het maken was. Louis raakte geïrriteerd om iets onduidelijks en werd steeds bozer en agressiever en gebruikte dan uiteindelijk geweld waarbij ik in elkaar geslagen werd.

Louis wilde ook dat ik verdovende middelen voor hem in mijn huis ging bewaren. Ik wilde dat niet en zei dat tegen hem. Louis werd kwaad, pakte eieren uit de koelkast en gooide die eieren kapot op de vloer. Daarna pakte hij mij beet, gooide mij op de grond en trok mij met geweld aan mijn haren door die eierbende op de vloer. Onderwijl kreeg ik trappen en moest ik overgeven. Daarna sleurde hij mij door die smurrie van eieren met mijn eigen overgeefsel heen. Ik ben even buiten bewustzijn geraakt want ik kwam weer bij toen er een emmer water over mij werd uitgestort. Daarna kreeg ik weer klappen en moest ik die rotzooi opruimen. Ik had dit min of meer verdrongen en dat komt nu allemaal weer terug.

Ik lag op een gegeven moment 's nachts in mijn bed toen Louis aanbelde. Ik was toen hoogzwanger. Ik zag dat hij voor mijn deur stond in het gezelschap van een Marokkaanse jongen. De naam van deze jongen kan ik mij nu niet herinneren maar hij werkte voor Kadhar die in Amsterdam-Noord in softdrugs handelde. Louis en Kadhar werkten wel eens samen.

Louis schreeuwde en tierde weer en ik heb hem binnengelaten. Toen Louis binnen was heeft hij mij zo in elkaar getrapt en geslagen dat ik er gekneusde ribben en blauwe plekken aan over hield. Ik kreeg ook nog een zware messinglamp op mijn kop. Hij schopte mij toen ook met zijn schoenen met ijzeren neuzen. Ik heb sindsdien nog steeds hoofdpijn wat kennelijk niet meer weggaat. In ieder geval haalde hij toen 2 kilo cocaïne op die hij in mijn huis bewaarde. Die Marokkaanse jongen is niet binnen geweest in mijn woning. Hij woont ergens in Slotermeer.

Uit angst voor Louis en ter bescherming voor mijzelf heb ik gevraagd of mijn moeder bij mij kwam inwonen wat zij ook gedaan heeft. Maar zodra mijn moeder er niet was kreeg ik weer klappen van Louis.

Een andere keer was het zo dat het zoontje van Louis, genaamd Louistje, bij ons logeerde. Louis zei de kinderen welterusten en ik stond in de slaapkamerdeuropening. Ik heb toen per ongeluk het licht uitgestoten en Louis is kennelijk met zijn voet tegen het hoofd van kleine Louistje aangekomen. Die schrok kennelijk en begon te huilen. Ik heb onmiddellijk het licht weer aangedaan en ik zag onmiddellijk dat Louis in opperste razernij raakte. Ik werd toen in het bijzijn van de kinderen in elkaar geschopt. Louistje schreeuwde de hele tijd: "Papa het is niet erg, stop nou". Toen ik op de grond lag heeft Louis mij gedwongen dat ik mijn excuses moest aanbieden aan kleine Louistje.

Louistje is de zoon van Louis en Christine PIONTEK. Zij woont in Budel in de Utrechtsestraat. Het nummer weet ik niet. Zij heeft ook nog een dochter genaamd Indira. Dat is geen kind Louis.

Toen ik bijna moest bevallen van Zoran lag ik in het ziekenhuis en kwam Louis samen met een vriend van hem genaamd Raymond. Deze vent is een vaste klant in het Noorderlicht en heeft blonde pijpenkrulletjes. Ze maakten een herrie op de zaal en waren dronken. Ik heb ze vanuit mijn bed met moeite kunnen overtuigen dat zij naar huis moesten gaan waar mijn moeder en Joey op hen zouden zitten wachten.

Voor bovenstaand was het zo dat wij, Joey en ik, mee moesten naar het Noorderlicht. Louis werd weer stomdronken en ik wilde naar huis. Joey werd steeds vermoeider en op een gegeven moment zijn wij dan toch weggegaan. Joey stak onvoorzichtig over en ik kon hem nog net voor een auto wegtrekken. Louis deed helemaal niets. Eenmaal in de auto, dronken natuurlijk, wilde Louis opeens naar McDonald. Joey begon te huilen want die wilde naar z'n bedje. Louis begon toen dat mannetje uit te schelden met "kutkind" en weet ik veel wat allemaal. Om weer tot rust te komen gaf ik toen aan Louis dat wij wel naar McDonald zouden kunnen gaan. Terwijl wij daar stonden stapte Louis uit de auto en was verdwenen. Ik heb hem nog geroepen en ben hem gaan zoeken want ik was bang dat er weer wat zou gaan gebeuren als ik hem niet kon vinden.

Ik kon hem echter nergens vinden en ben naar huis gegaan en heb Joey eindelijk in zijn bedje gelegd. Mijn moeder vertelde toen dat Louis al langs was geweest en een plastic tasje uit de slaapkamer had weggepakt en onmiddellijk weer was vertrokken.

Ik schrok daar ontzettend van, want in dat plastic tasje had Louis zijn Magnum 3.57.

Ik heb toen wat tegen mijn moeder gezegd dat ik nog even weg moest en ik ben Louis gaan zoeken. Met zijn wapen bij zich kon van alles gebeuren. Ik kwam hem op straat vlak bij mijn woning tegen. Ik zag dat hij zijn wapen, die Magnum 3.57, richtte op mij. Ik ben toen even van verbazing stil blijven staan. Ik zag dat Louis bleef richten. Ik ben toen achter een auto gesprongen en hoorde een harde knal. Plotseling was er een Marokkaans meisje bij mij die ik nooit eerder had gezien en daarna ook niet meer gezien heb. Zij kalmeerde mij terwijl ik huilend achter die auto zat. Je bent niet geraakt zei zij dus doe maar rustig. Je bent niet geraakt. Trillend op mijn benen ben ik terug naar huis gegaan. Louis was verdwenen. Ik was toen nog zwanger van zijn kind en hij schoot op mij!

Een dag later kwam ik Louis weer tegen en was heel erg bang. Louis was toen erg rustig en vroeg wat er aan de hand was. Hij wist het niet ineens meer! Ik heb hem toen verteld wat er was gebeurd de avond daarvoor. Hij geloofde mij niet. Daarna pakte hij die Magnum en keek in het wapen en begon vreselijk te lachen. Er is er één weg zei hij verbaasd en vond het allemaal vreselijk grappig.

Ik had mijn moeder verteld van dit schieten en toen zag mijn moeder Louis staan op straat. Ik of mijn moeder had Joey op de arm en ik zag dat hij zijn Magnum weer op ons richtte. Wij zijn toen onder het bed gedoken maar er gebeurde toen verder niets.

In het VU was ik net bevallen van Zoran toen Louis mij zou ophalen om 08.30 uur. Eindelijk om 11.30 uur zag ik opeens zijn koppie achter de deur verschijnen. Hij bleek samen te zijn met Koen van de APK garage op de Papaverweg. Beiden waren stomdronken. Koen viel nog en ik heb hem nog net weg kunnen duwen want anders was hij op het wiegje van de net geboren Zoran terecht gekomen. Ik droeg toen nog een luier en was nog gehecht van de bevalling. Ik kon nauwelijks lopen. Louis begon mij toen luidkeels uit te schelden voor kutwif en kankerwif etc. Hij was met mijn auto gekomen een verlaagde BMW. Hij was toen weer zo boos dat hij de autosleutels naar de andere kant van de gang gooide. Er waren op dat kabaal allerlei broeders en zusters gekomen. Louis werd naar buiten gebracht of is zelf gegaan en met een broeder ben ik teruggegaan naar mijn kraamkamer. Daar was Koen nog steeds die mij vroeg waarom ik zo idioot deed. Ik was toen net bevallen. Ik heb Koen gesmeekt weg te gaan wat hij op het laatst ook gedaan had. Ik ben naar mijn auto gereden in een rolstoel. Ik zag dat mijn mooie auto helemaal geruineerd was. In de auto was ook nog de hond zijnde een Staffordshire terriër. In de asbak lagen allemaal gebruikte condooms.

Ik ben met een taxi naar huis gegaan en een buurvrouw heeft later de auto opgehaald. Aan dit geheel heb ik een nekstress overgehouden van de spanning. Ik kon toen plotseling mijn hoofd niet meer recht op houden, dat viel steeds opzij.

Een paar dagen later kwam Louis langs met Bennie Bakker, die op een hoek van de Meeuwenlaan woont, schuin tegenover Dirk van de Broek. Deze Bennie Bakker is een grote mafkees. Zij kwamen "kindje kijken".

Natuurlijk volgde er weer excuses en Louis vertelde dat hij naar Non Stop was geweest.

Weer later was het zo dat ik het financieel niet zo breed want ik had een klein uitkerinkie. Ik kwam Louis tegen en hij zei dat hij een tas met boodschappen voor mij had met onder meer luiers. Ik ben met tegenzin meegegaan en vlak voordat wij zijn woning binnengingen zag ik dat er 3 Marokkaanse jongens vlak voor de deur van Louis stonden. Louis vond dat maar niks en deed de deur op slot. In ieder geval binnengekomen pakte hij een mes onder de bank vandaan en zette dat onmiddellijk met de punt op mijn keel. Hij gaf mij een soort van wijnglas met bruine drab. Ik moest dat van hem opdrieken. Ik wilde dat niet want ik dacht dat ik vergiftigd zou worden. Ik trilde hevig met mijn handen en ik bracht het glas naar mijn lippen maar deed net of ik het van de spanning uit mijn handen liet glippen. Het glas viel op de bank. Toen werd er geklopt op het raam of op de deur. Louis gooide mij op de grond en duwde met zijn duim tegen mijn voortanden. Hij zei dat als ik geluid maakte hij mijn voortanden er uit zou duwen. Even later liet hij mij los en kon ik de boodschappen pakken en oprotten. Thuis heb ik dit niet aan mijn moeder verteld.

Mijn tanden hebben hierdoor nog een tijdje los in mijn mond gezeten.

Nog weer later belde Louis mij eens een keer op. Hij had net Louistje weggebracht naar Christine in Budel en stond op het CS. Hij bedreigde mij en was helemaal door het dolle heen. Waarom weet ik niet.

Ik heb toen uit angst de politie gebeld en gezegd dat Louis er aankwam en dat ik bang was. Ik drukte hen daarbij op het hart dat zij niet langs mochten komen. Kort daarna werd er gebeld en tot mijn schrik stonden daar twee politieagenten. Ik schrok mij daar suf van want ik had nog zo gezegd dat zij niet langs moesten komen maar wel e.e.a. in de gaten moesten houden. Louis had, zo bleek achteraf, die politieauto zien rijden en had zijn vuurwapen in de bosjes verstoppt. Terwijl die agenten binnenwaren heeft Louis mij luidkeels bedreigd met de termen: "Je weet wat ik ga doen, hé. Ik snij je aan stukjes" De politie heeft dit gehoord maar deed echter helemaal niets en zijn weer weggegaan. Ik was daar erg verbaasd over.

Daarna sloeg Louis mij weer helemaal kapot en ben ik naar mijn moeder gevluucht.

Tijdens een ruzie zei Louis een keer dat hij iemand aan stukjes had gesneden. Hij vertelde toen dat samen met een ander, een vriend, iemand in de badcel in stukjes had gesneden/gezaagd. Dat was in zijn huis geweest. Er staat mij iets bij dat het in Amsterdam-Oost moet zijn geweest, misschien de Sumatrastraat. Hij had die in stukken gesneden persoon leren kennen in een kroeg. Ik weet niet of het een man of een vrouw was. Het was nogal een karwei geweest. De stukken waren in een vuilniszakken gestopt en hup weg ermee. Hij vertelde mij lachend dat met een afgesneden arm in de hand, deze arm werd uitgestoken zoals je iemand een hand geeft. Ook, zo vertelde Louis, was er tijdens het zagen/snijden zoiets gezegd als: Pak er effe een broodje bij dan kunnen we soppen. Nadat hij dit in een ruzie had gezegd heeft hij deze gebeurtenis nog diverse keren verteld.

Ook vertelde hij mij dat al eens eerder een wijf met koters had vermoord. Toen hij dit zei was hij dronken en vertelde er verder niets meer over. De volgende dag of in ieder geval later heb ik Louis hier nog eens naar gevraagd. Ik vond het namelijk onvoorstelbaar dat Louis kinderen vermoord zou hebben. Hij zou kinderen wel kunnen slaan maar vermoorden kon ik niet geloven. Ik heb er diverse keren naar gevraagd.

Ik heb ook eens ook de naam van die vrouw gevraagd die hij vermoord zou hebben. Hij antwoordde mij toen: "Corinna" De reden voor het vermoorden van Corinna en die kinderen zou zijn geweest dat Corinna lastig was geworden. Ik heb een paar keer aan Louis gevraagd of dit echt waar was. Hij antwoordde toen Ja, het is echt gebeurd en met jou gebeurt hetzelfde als je het aan de politie verteld.

Ik zat een keer met Louis in het Noorderlicht toen hij mij een man aanwees. Hij zei dat die man een vriend van Ruudje van Efferen was. Die hadden ze laten verdwijnen. Die Ruudje was meegenomen naar Spaarnwoude en daar in een vat met zoutzuur gestopt. Daarvoor was hij misschien eerst doodgeschoten. Ik kreeg in ieder geval de indruk dat Louis hier zelf niet bij betrokken was maar dat hij er dus wel vanaf wist.

Tijdens een nacht voorafgaand aan Koninginnedag werd ik eens gebeld door Louis. Ik moest naar café de Bult komen. Dat is een café in Amsterdam-Noord. Hij was toen samen met Dirk Sigaar en Johnny Helsloot. In het café vroeg Louis hoe het nou verder moest gaan met ons. Daarna ging hij naar het toilet en toen hij terugkwam stonden zijn ogen zo raar. Hij ging toen, met de twee mannen die ik net noemde, in gesprek. Dat gesprek ging over drugs, mensen in België koud maken en schulden aflossen.

Ook kwam ik Louis een keer tegen dat ik een flesje wijn wilde kopen. Hij vertelde toen dat hij thuis een fles had staan. Dat was goedkoper dan kopen. Ik ben met Louis meegelopen maar wilde zijn woning niet in. Uiteindelijk ben ik toch meegegaan zijn woning in. Toen ik weg wilde gaan voelde ik dat Louis mij bij keel greep en mijn keel dichtkneep. Ik voelde dat alle lucht uit mijn lichaam verdween. Ik voelde dat Louis mijn armen op rug bracht en mijn handen vastbond met een waslijn. Nu ga ik je vermoorden kreng zei hij. Uit angst plaste ik in mijn broek. Ondertussen werd mij keel nog steeds dichtgeknepen door Louis. Ik hoorde toen onderwijl een soort gezoem door de druk op mijn keel. Ik voelde dat hij mijn kleren uittrok en mijn slipje stukscheurde. Ik voelde dat ik geneukt werd en dat Louis in mij klaarkwam. Ik dacht dat ik doodging en ik kon met mijn voet een tafeltje omtrappen. Louis is daardoor kennelijk uit zijn agressie geraakt. Wat flik jij me nou, zei hij. Ik was blij dat ik nog leefde, de tranen kwamen uit mijn ogen.

Je hebt je eigen bezeken, vies wijf dat je bent. Doordat ik zolang en zo stevig op mijn keel was gedrukt kon ik nauwelijks nog praten. Ik ben toen naar huis gegaan. Nee Louis heeft mij thuisgebracht.

Louis zei bij het afscheid dat ik wel zou weten wat er zou gebeuren als ik dit aan de politie zou vertellen.

Mijn moeder was thuis en heeft toen gezegd dat ik aangifte moest doen van verkrachting wat ik ook gedaan heb.

Naar aanleiding van deze verkrachting van mij zit Louis nu in de gevangenis. Ik durfde niet meer thuis te komen en ben via Blijf van mijn lijf-huizen ondergedoken.

Ik had Louis ook wel eens gevraagd of hij geen zin had om terug te gaan naar Hell Angels. Hij sprak daar namelijk veel over. Dat het zo een mooie tijd was geweest. Hij gaf aan dat hij geen zin meer had om daar naar terug te gaan.

Louis had vroeger een vriend die hij Lou Lou noemde. Die man heette ook Louis en was/is een Hell Angel. Ik geloof dat hij vlak bij Louis heeft gewoond in Amsterdam Noord. Hij ging daar vroeger en later veel mee om.

Louis vertelde mij ook dat hij 10 juweliërs had overvallen. Hij had ook een keer op zijn zwarte motor een juwelier in het centrum van Amsterdam overvallen. Hij was toen bang dat de politie er achter zou komen en heeft toen de buit van die overval onder de woonboot van zijn moeder gegooid. Mogelijk liggen er ook wapens onder die boot. Die woonboot ligt in Amsterdam Noord. Ik weet niet of Louis zijn moeder nog leeft. Zij had toen een vriend genaamd Charles. Deze man is in ieder geval overleden.



Die moeder heeft een keer tegen Louis gezegd waar ik bij was: Ga weg met die hoer van je. Louis heeft zijn moeder toen geslagen en bedreigd. Hij dreigde ook haar boot in de fik te steken.

Hij vertelde mij ook hij de moordenaar van de Hell Angels was. Hij vertelde ook een keer dat er een lijk was wat niet weg gemaakt kon worden. Daar was toen een emmer met maaien overheen gestort.

In de tijd dat Louis en ik een relatie hadden kwam er eens een kennis bij mij aan de deur. Dat was een man genaamd Zwarte Joop. Hij vroeg of ik wat mee ging drinken. Hij kwam alleen midden in de nacht.

Later vertelde ik Louis dat Zwarte Joop aan de deur geweest was. Louis is toen naar Zwarte Joop gegaan en heeft zijn papagaai doodgeschoten en daarna naast Joop in vloer geschoten.

U vraagt mij of Louis wel eens naar mij heeft geïnformeerd. Dat klopt. Louis heeft met iemand in de gevangenis in Almere gezeten en daar kennelijk mee gesproken.

Deze man kende mijn zusje Thea en mijn zwager Henk en wist dat zij een garage genaamd Vitesse in Almere hadden. Deze man is naar mijn zusje gegaan en heeft daar gezegd dat Louis had gezegd dat hij mijn tieten eraf zou snijden als hij vrij kwam.

Ook weet ik mij te herinneren dat een vrouw die tegenover mijn moeder woont (Nedersticht te Amsterdam) ook problemen heeft gehad. Het was zo dat ik nadat ik verkracht was ben ondergedoken. Louis heeft mij toen gezocht, ondermeer bij de woning van mijn moeder. Daar kon hij echter niet bij de voordeur komen omdat er op de galerijen hekken waren geplaatst. Hij is toen naar die overbuurvrouw genaamd Astrid gelopen. Astrid is volgens mij licht geestelijk gehandicapt. Astrid vertelde mij later dat Louis bij haar had aangebeld en dat hij naar mij gevraagd had. Zij had toen de deur opengedaan en heeft Louis binnengelaten. Hij is toen in haar kamer gekomen en heeft haar bij de keel gegrepen en haar keel dichtgedrukt. Hij zei dat Astrid hem moest pijpen. Uit angst en pijn heeft Astrid toen in haar broek geplast. Astrid heeft toen gevraagd of zij zich mocht wassen en heeft zo aan Louis weten te ontsnappen. Dit was bijna hetzelfde als mij was overkomen dus ik weet zeker dat dit echt gebeurd is.

Louis had toen ik hem leerde kennen ook een vriendin genaamd Paula van der Zee.

Ik lag een keer met Louis in bed, toen wij net bij elkaar waren toen deze vrouw op de deuren en ramen bonsde onder het roepen van: "Louis ik weet dat je daar bent met je hoer".

Ik vroeg nog aan Louis of hij die relatie nog had en of hij dat niet had kunnen afwikkelen voordat hij met mij verder ging. Ik dacht dat zij 2 kinderen had, die zijn overigens niet van Louis. Zij woonde op de Hagedoornweg in Amsterdam-Noord.

Ik weet ook dat Louis vaak bij een vrouw, genaamd: tante Marie van de Berg, kwam. Die woont ook in Noord met haar dochter en kleindochter. Die tante Marie heeft lopen informeren naar mij waar ik was gebleven.

Van de mishandelingen en geschreeuw op mijn trappenhuis hebben mijn burens natuurlijk ook wetenschap. Ik ben toen regelmatig bij hen geweest. Die man heette Jean Claude en woonde dus op de Laanweg in Amsterdam-Noord.

De namen die Louis mij noemde zoals Corinna en Ruudje van Efferen had ik voordien nooit gehoord. Ik heb deze namen uitsluitend via/van Louis gehoord. Ik heb nooit publicaties gelezen of gezien waarin deze namen werden genoemd."

Deze verklaring is in concept opgenomen. Aan getuige is door ons medegedeeld dat dit een zogenaamd kluisverbaal zou worden. Als wij zaken uit deze getuigenis zouden gebruiken zouden wij haar inseinen.

De getuige is meerdere malen tijdens haar getuigenis in snikken uitgebarsten waarbij het verhoor dan even werd onderbroken. Getuige was in het gezelschap van haar vriend. Deze vriend was genaamd:

\*\*\*Mark Aldering\*\*\*

geboren op 8 oktober 1973 te Dronten, verblijfplaats bij verbalisanten bekend.

Aan getuige hebben wij aangegeven dat wij haar getuigenis zouden onderzoeken en haar later zouden mededelen of wij al of niet haar verklaring in een strafproces zouden gebruiken. De getuige gaf aan in een getuigebeschermsprogramma te willen. Zij overhandigde een kort schrijven betreffende haar getuigenis. Deze getuigenis wordt hierbij gevoegd.

Op zaterdag 9 februari 2002 nam de getuige telefonisch contact met mij op en gaf aan zich nog een detail te herinneren.

Zij vertelde toen dat Louis linkshandig schreef maar verder rechtshandig was.

Opgemaakt op ambtseed -belofte. Amsterdam, 11 januari 2002.

R. Schoenmaker:



H.J. Zwartjes:



28.01.2002

Op woensdag 23 jan 2002 verscheen voor mij dhr Peter R de Vries, op het voor hem bekende adres. dhr de Vries wilde graag wat informatie over de thans gedetineerde L.F. Hageman. Na een gesprek met dhr de Vries vroeg hij mij wat dingen op papier te zetten. Ik verklaar hierbij dat dit formulier naar waarheid is opgemaakt. Het is mij bekend dat het doen van een valse aangifte strafbaar is.....

Zoals bekend is heeft L.F. Hageman mij zeer vele malen ernstig mishandeld. Na een mishandeling dreigde hij mij altijd te vermoorden als ik hiervan melding zou doen bij politie. Hij dreigde mij dan op de meest leegbode wijze te vermoorden. Hij zij dan ou letterlijk, ik heb Corina en haar koters ook vermoord, dat kan ik bij jou en je koter ook doen!! Alsmede dat hij mij vaak heeft bedreigd in stukken te snijden. Hij vertelde dan dat hij dat al eens eerder in Amsterdam oost heeft gedaan bij een ~~vrouw~~! ~~persoon~~ Toen ik hem vroeg wat hij met haar had gedaan antwoordde hij dat hij haar in vuilniszakken had gestort. Hij had bij het in stukken snijden van de vrouw hulp gehad van een vriend. Waarteyen hij naar eigen zeggen had gevraagd of hij er even een wit broodje wide bij halen, dan konden ze sopper